

# start

aktuell  
idrottsman  
i dag



Till honom  
sätter  
Hammarby  
sitt hopp

Fem allsvenska matcher och tio landskamper plus en rad matcher i de lägre divisionerna var vad Lennart "Nacka" Skoglund gjort i svensk fotboll när han på vårkanten infriade löftet från sin skivsuccé "Jag kommer tillbaka". Nackas storhet som fotbollsspelare har i liten utsträckning framförts för svensk publik men ändå har han i större omfattning än de flesta blivit ett namn som sammankopplas med svensk fotboll. Orsaken till detta står väl närmast att finna i ett rappt snack och förmåga att dyka upp i de rätta sammanhangen. För vad som än sägs om Nacka: Ointressant blir människan aldrig.

## LENNART "NACKA" SKOGLUND

"Te dans me' kalstapöjker!" En går åt vänster och en går åt höger och sen är det bara för "Nacka" att promenera fram mellan sina motståndare i första matchen efter proffstiden på Johanneshov den 7 maj mot Karlstads BIK.



**Född:** 1929 i hjärtat av Söder, där det tillhör livets mening att tillhöra Hammarby IF.

**Tröjorna lockade:** Med i ett kvartergång som hette Stjärnan i tidigaste koltåldern. Hammarbys ledare upptäckte att detta lag var något att bygga på varför man värvade hela laget. Lockbetet var tröjor.

**Blixtkarriär:** Pojk- junior- och A-lags-spel i Hammarby. Hösten 1949 var AIK framme och ryckte i Skoglund vilken övergav, om än motvilligt, sitt kära Hammarby. Spelade några vänskapsmatcher i AIK och fick hoppa in i Pressens lag mot landslaget 1950. Var inte ens uttagen som reserv men fanns i behaglig närhet av Fotbollstadion när ett återbud i sista stund gavs. Succé direkt. 3—1 för Pressen och två mål av "Nacka".

**Brasilien-VM:** Hann debutera i landslaget mot Holland innan det var dags för första långfärden, Brasilien och VM. Bildade tillsammans med Calle Palmér och Hasse Jeppson fruktad innertrio och som efter känt mönster döptes till Pal-Jep-Sko.

**Kort visit:** Kom hem till Sverige för att debutera i allsvenskan och hann med fem matcher innan Inter presenterade ett så fördelaktigt kontrakt att herr Skoglund hastigt och lustigt blev signor Skoglund.

**Succé igen:** Placerades som inner bredvid ryktbare ungraren Nyers, på den tiden ansedd som världens främste vänsterytter. De nio år "Nacka" tillhörde milanolaget erövrades två ligamästerskap. (Nacka hann faktiskt bli svensk mästare också genom att delta i det AIK-lag som 1950 vann cupfinalen).

**Ny VM-start:** Kom, sågs och segrade i samband med VM 1958. Var med och blev utnämnd till "världens främste vänsterytter".

**Såld:** Lämnade Inter 1960 och kom till Sampdoria i Genua. Genualaget blev fyra i ligan det året, största framgången på många år och stor del av äran för detta tillskrevs svensken som nu blivit "Gubben" Skoglund. Avslutade sin italienska karriär "i Afrika" — för att använda "Nackas" eget uttryck, alltså hos Palermo på Sicilien. Dessa "trasslade med pröjset" och så blev Skoglund på dåligt humör vilket inte stärkte hans aktier.

**Åter i Hammarby:** Hammarby i div. två ville upp snarast igen och satsade på sin gamla stjärna. Hammarby IF var också "Nackas" dröm och så gjorde han den 7 maj sitt bejublade intåg på Johanneshov. Hörna direkt i mål efter tre minuter garanterade publik och motståndares högaktning. **För tillfället:** Håller han på att sätta publikrekord runt om i Svealand, alla vill se honom och hans lag som ser ut att gå mot minst kval.

**Framtidsplaner:** Tar en sak i sänder men stannar i Sverige till hösten. Hoppas kunna bli tränare i Italien i vinter "för att hålla flåset uppe" men vill gärna återvända till Sverige, Hammarby och allsvenskan (!) nästa vår igen.