



Philip Haglund

»Jag trivs som fisken i vattnet«

TEXT GUSTAF GRANQVIST • FOTO HASSE FRIDÉN

Philip Haglund är Brommakillen som via Holland och Göteborg nu kommit hem till Stockholm igen. Efter ett år av operationer och rehab ska han ta sig tillbaka till toppen igen.

★ **Under brinnande säsong** kan det vara svårt att få ens schema att stämma överens med en fotbollsspelares. Kanske är det ännu svårare om denna spelare heter just Philip Haglund och ständigt har andra saker som tar tid vid sidan om fotbollen. Efter några korta turer lyckas vi dock boka in en tid och plats som han själv väljer, Bio Rio vid Hornstull för att vara exakt. Valet av plats är ingen slump utan det är den här delen av Södermalm som han spenderat mest tid på.

– Mormor och morfar bodde på Reimersholme när jag var liten. Så när jag väl var på Söder så var det här omkring jag hängde. Nu bor jag i deras gamla lägenhet så det här är väl ett av stammis-ställena. Men med åren har alla andra ställen på Söder kommit till en också, t ex Götgatan och Nytorget. Jag trivs som fisken i vattnet!

Det här med att Haglund har många andra saker på gång är ingen hemlighet. Under en period drev han en blogg och skrev krönikor för tidningen Offside. Flertalet av texterna blev sedan omskrivna av andra medier där det mest uppmärksammade handlade om en kontaktannons. För honom själv.

–Alltså det startade med att jag hade ett behov av att göra någonting annat än att bara spela fotboll. Så då började jag först skriva för Västerorts lokaltidning när jag spelade i BP. De texterna kan

jag läsa idag och tycka att det är så jävla pinsamt. Men efter 1,5 år hade man ändå lärt sig en del.

– Så när Anders Bengtsson frågade så fick jag första lära mig att bli redigerad, den första texten var helt omskriven när han hade gått igenom den. Men sedan rullade det på.

Du skrev ett inlägg som var en kontaktannons för dig själv och fick 142 svar. Vad gjorde du med alla svaren?

– Ingenting egentligen, skrattar Philip. Alltså jag kollade på alla bilder och sedan svarade jag alla. För vissa fick jag dåligt samvete för att de hade lagt ner så mycket tid på att skriva. Men alla texter var ju väldigt ironiska och allt är bara påhitt. Jag skulle skapa en Stockholmsstereotyp som var fett dryg och med noll självinsikt. Det blev ju faktiskt en succe!

Philip Haglund är alltså uppväxt i Bromma och fostrad i Brommapojkarna under en av klubbens mest framgångsrika perioder. På kort tid har man lyckats få fram ett helt koppel av duktiga svenska fotbollsspelare där namn som Michael Almebäck, Nabil Bahoui och Kristoffer Nordfelt alla har tagit sig vidare. Säsongen 2008 tog sig Brommapojkarna upp till Allsvenskan igen, via kval mot Ljungskile i ett dubbelmöte där Haglund gjorde Stockholmslagets enda mål, vilket alltså räckte.

Säsongen 2009 var Philip 22 år ung och ordinarie på innermittfältet i det BP som blev näst bästa Stockholmslag. Philip själv blev lagets bästa målskytt med 7 fullträffar och redan under sommaren

»Ett tag kände mig mer som göteborgare än stockholmare«

var han ryktenas man. Att han blev utlandsproffs efter den säsongen var ingen skräll.

Tänkte du någon gång att det skulle vara bättre att stanna kvar i Sverige?

– Ja, men när kontraktet låg där framför mig sa jag att nu signar jag det här och så drar jag, skratrar Philip. Det handlade väl egentligen om allting, pengar så klart, men framförallt för att det var så häftigt. Det var ju då jag blev proffs på riktigt för även om inte skillnaderna mellan Hereenveen och Bajen är så stora vad gäller allt runtomkring, så är skillnaderna väldigt stora om du jämför mot BP. Det blev bara wow!

Hur väl mottagen blir man när man kommer ner?

– Alltså det är ju väldigt annorlunda. Första två månaderna fick jag bo på hotell och sedan flyttade jag in i ett radhus. Fotbollsmässigt gick det ju fantastiskt och jag blev utsedd till bästa spelare av fansen efter säsongen. Men på hösten sedan så blev jag bänkad och blev sittandes där i 7–8 månader innan jag fick spela de sista 5 matcherna. Men då hade jag redan bestämt mig för att dra.

Den holländska ligan har idag tappat i konkurrens jämfört med hur det var när Philip var därnere. Han berättar att lönenivåerna sjunkit ordentligt vilket gjort att ligan tappat kvalitet. Under det 1,5 åren som Haglund var där konkurrerade han med idel landslagsmän som finska Mika Väyrynen som gjort 64 landskamper för Finland.

Varför blev det Göteborg när du väl valde att flytta?

– Först pratade jag med min agent om vart jag ville. Och då fanns det flera alternativ, jag hade ändå gjort 30 matcher på pappret för Hereenveen. Så min agent sa att vi typ kunde höra av oss till vilken klubb som helst i Norden och alla skulle öppna dörren. Dessutom var jag ju fortfarande ung, jag var bara 24 år när flyttade hem. Men det Göteborg hade på gång kändes väldigt spännande och att flytta till Stockholm skulle göra att det kändes som att mitt äventyr skulle ta slut.

Hur var tiden i IFK då?

– Jag kom ju på sommaren och då låg man redan åtta eller nia så loppet kändes ganska kört.

Men året efter var ju då vi blev kallade Real Göteborg och jag har på riktigt aldrig varit i ett lag som spelat den fotbollen som vi gjorde på försäsongen 2012. Vi manglade alla motståndare, vi var som på moln men sedan hände nåt när serien började. Jag minns att vi mötte Syrianska borta och tappar en ledning så vi förlorar med 2–1. Därefter fick vi en feldömd straff emot oss i andra matchen och ja, allt gick emot oss kändes det som och vi blev tagna på sängen av det.

– Men året efter reste vi ju oss och kom trea i Allsvenskan samtidigt som vi vann cupen.

Under åren 2012–2014 hade Philip Haglund Mikael Stahre som tränare. En person som han beskriver som ”topp 3 bästa inspirationstalare i Sverige i alla branscher” och han menar att han kan placeras i vilken Hollywoodproducerad baseballfilm som helst. Och även om ”Änglarna” nådde framgångar så fanns det ändå en del kritik mot den ”brottarfotboll” man spelade.

– Alltså min och Jacob Johanssons order var att vi skulle ”brunka” och vinna boll och sedan hade vi spelare som Sobralense och Bojanic som skötte resten. Men sedan var vi inte så tråkiga som folk hävdar. Jag och Jacob var den överlägset bästa in-nermittfältsduon i

Allsvenskan om man ser till mål och assists.

Det kändes som att du verkligen tog till dig Göteborgslivet.

Hur kom det sig?

– Ja, folk brukar säga det. Jag kändes nog mer som en göteborgare än en

stockholmare efter ett tag därnere. Men det finns en öppenhet och en jargong som jag gillar, man behandlar varandra mer ödmjukt än i Stockholm. Sedan är nog Södermalm den stadsdel i Stockholm som är mest lik Göteborg, så det är ju bra. Men ta bara kändisarna, i Stockholm finns det hur många som helst. Men i Göteborg har de ju typ bara Lasse

Philip Haglund

Född: 22 mars 1987

Bor: Reimersholme

Längd: 189 cm

Vikt: 86 kg

Moderklubb: IF Brommapojk.

Kontraktslängd: 2016

Spelarkarriär:

2006–2009 IF Brommapojk.

2009–2011 SC Heerenveen

2011–2014 IFK Göteborg

2015 Hammarby

Kronér, Håkan Hellström och Glenn Hysén. Sedan håller 80% av alla på Änglarna så det är lättare att samlas kring saker därnere.

Inför fjolåret värvades Gustav Svensson som mittback till IFK. Men efter att det experimentet inte föll väl ut så flyttades han upp på mittfältet vilket gjorde att Haglunds speltid minskade. Under ett inhopps för ett år sedan var olyckan framme och Philips korsband gick av.

– Folk har inte riktigt koll på hur det var. Jag gick på piller hela försäsongen förra året p g a min ena fot som jag haft problem med länge.

Jag vred upp foten på ett naturligt sätt och det var i den vinkeln som benet var när korsbandet gick av. Först kändes det ju som att världen rasade men samtidigt fick jag en chans att bygga upp allting från grunden. Jag har alltid haft mentaliteten att jag ska spela till varje pris men nu fick jag en chans att fixa till allting som jag tagit piller för att kunna spela med.

Fyra operationer och monstruöst många reabilitimmar senare är Haglund numer en del av Bajens trupp. Själva övergången var ganska odramatisk även om ryktet började redan under sommaren då Bajen alltså fortfarande var ett lag i Superettan.

– Det där var dålig journalistik, jag minns att jag satt i omklädningsrummet och garvade när jag läste det. Samma sak när dom skrev att jag funderade på att sluta, det fanns ingen sanning i det.

Hur gick övergången till då?

– Jag bestämde mig för att jag ville till Stockholm för att jag kände att jag var klar med Göteborg. Då var ju alternativen ganska lätta att räkna och efter att jag hade träffat Nanne och Mats så var det inget snack. Då sa jag till min agent att han skulle lösa det bara.

Vad sa de som gjorde att det kändes så enkelt?

– De var ärliga framförallt. Man märker ganska snabbt vad det är för människor man sitter i ett möte med. Sedan hade de en tydlig idé och en långsiktig plan kombinerat med ett speciellt träningsupplägg både gällande fotbollen och det mentala. Så efter en månads samtal fram och tillbaka så var det klart.

Även om det mestadels blivit inhopps så här långt så är Haglund på väg tillbaka, dock har det tagit



Philip Haglund i derbyt mot Djurgården i våras som Bajen vann med 2-1. © Foto: Hasse Fridén.

längre tid än han hoppats på. Han berättar att det inte finns en vaken timme som han inte tänker på det och är bestämd på att han ska komma tillbaka bättre än han någonsin varit. Och även om bloggen somnat in sedan länge är det inte brist på annan stimulans vid sidan av fotbollen. Sedan tidigare har han en examen i civilekonomi från Handels och driver nu även ett eget bolag som tagit fram en app för att lära barn hantera pengar.

– Jag planerar inte för framtiden, snarare tvärtom. Jag lever för nuet och när jag väl tröttnar på någont, ja då kapar jag det. Precis som med bloggen. ■

FEM SNABBA

Hur är det att ha konstgräs som hemma-plan?

– Det är lite hårdare, lite snabbare och lite mer helårsfunktionellt. Så det är bra.

Hur var det att spela riktigt stockholms-derby?

– Djurgårdsmatchen var den bästa stunden på länge.

Har du fått nåt smeknamn?

– Bitén kallar mig tussilago för att jag inte visste hur den blomman såg ut.

Vem har imponerat mest på dig?

– Kennedy Bakircioglu. Jag är helt seriös, han och Nahir.

Vem är hårdast, du eller Persson?

– Jag är ju hårdare, så är det ju. Jag har haft en stark uppåtgående kurva.